

Een leuke dag!!!

Vrijdag 2 september kwamen op school, er was bijna niemand alleen wij (groep 8) en de groepen 7. Iedereen stond voor de ingang en schreeuwde, een paar kinderen wisten wat we gingen doen, maar veel ook niet. We liepen naar de Rijn en daar stonden de vader en moeder van Jurje op hun boot. We gingen dus met de boot naar hun huis, de juffen hadden het al verteld dus iedereen wist wat we gingen doen.

Toen we allemaal van de boot waren mochten we hun erf op. Eerst werd er uitgelegd waar we heen mochten en wat de opdracht was. De opdracht was: met zoveel mogelijk kinderen in het groepje te komen. In het begin ging het wel goed, maar daarna ging je gewoon weer met dezelfde kinderen in het groepje. Het was heel erg leuk, want we mochten overal kijken en spelen, behalve in de werkplaats. Samen met een paar andere kinderen heb ik de hele dag gespeeld bij de kabelbaan. Om een uur of 1 hadden we een soort spel: je moest een rondje rennen en daarna zo veel mogelijk onkruid verzamelen en dit in een kruiwagen stoppen. Op het laatst mochten we in de sloot springen, iedereen was helemaal zwart van de modder, we spoelden ons af met de tuinslang. Daarna kregen we een ijsje en toen gingen we weer terug naar school: met de boot. Ik heb een hele leuke dag gehad!!!

Jhelisa