



Weekbrief

Schooljaar 2015-2016

week 45

Verjaardagen

Deze week zijn jarig:

02-11 Ilias Kalleche (4 jaar)
02-11 Maureen van Veen (11 jaar)
03-11 Sophie Modderkolk (5 jaar)
06-11 Sandy Ooms (6 jaar)
06-11 Sophy Siddiqui (7 jaar)

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Vorderingsgesprekken

Maandag 23 en dinsdag 24 november zullen de eerste vorderingsgesprekken weer plaatsvinden. Voor groep 8 zijn dit de eerste adviesgesprekken. U kunt dan met de leerkracht van uw kind bespreken hoe het gaat. Heeft u voorkeur voor één van de dagen, dan kunt u dit aangeven voor 5 november bij de leerkracht. Wij kunnen hier dan rekening mee houden bij de indeling van de gesprekken.

Regel van de week

We zorgen goed voor elkaar en onze spullen en helpen daarbij als dat nodig is.

Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden?
Dat stellen wij zeer op prijs.

Agenda

Maandag 02-11	
Dinsdag 03-11	Bravo Hip Breien 16.00-17.00 uur
Woensdag 04-11	Dans groep 1-2
Donderdag 05-11	Groep 7 naar de Techniek Driedaagse in Woerden
Vrijdag 06-11	

Feest met de Willibrorduskerk

In november bestaat de Willibrorduskerk in Bodegraven 150 jaar. Dit wordt gevierd met iedereen die bij de kerkgemeenschap betrokken is. Voor alle leerlingen van de katholieke basisscholen van Bodegraven is er op de scholen een programma op woensdagochtend 11 november georganiseerd. Alle kinderen krijgen deze dag een voorstelling te zien op een van de drie scholen. De kleuters gaan naar de Speel- en Werkhoeve, de groepen 3,4,5 naar de Pax Christischol en de groepen 6,7,8 zien een voorstelling op de Willibrordschool.

Ook in de avond is er nog feest voor de kinderen van Bodegraven. Vanaf 'de Doortocht' vertrekt er om half 7 een lampionnenoptocht met muzikale begeleiding door het dorp. Er zijn hiervoor inmiddels genoeg aanmeldingen.

We hopen op een geslaagde dag met mooie betekenisvolle theatervoorstellingen en een gezellige optocht!

Start van de lessen

Tijdens de 10 minuten inloop 's morgens in de groep is natuurlijk heel leuk om nog even met uw zoon/dochter een boek te lezen of iets te bekijken. En misschien wilt u nog wel iets vertellen tegen de leerkracht.

Wanneer de tweede bel om 8.30 uur gaat is het echter de bedoeling dat de lessen daadwerkelijk starten.

Wilt u er rekening mee houden dat u voor 8.30 uur ook echt de groep verlaat, zodat de leerkracht de les kan beginnen.



NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW OUDERRAAD CAFÉ

Tijdens de 10-minutengesprekken eind november organiseert de Ouderraad een Ouderraad-café in en om de Kuil in school.

U kunt hier gezellig langskomen voor een (alcoholvrij) drankje en om in gesprek te gaan met leden van de Ouderraad en andere ouders. Gewoon om eens ongedwongen met elkaar in gesprek te komen en van gedachten te wisselen. Heeft u vragen aan de OR-leden of nieuwe ideeën? Kom deze dan 1 van die avonden aan ons voorleggen.

Wij hopen u daar te zien!

Namens de Ouderraad,

Femke Puister
Voorzitter

Nieuws van de parochie

Gezinsdag 22 november 2015 – Hoe royaal ben jij?

Na een geslaagde gezinsdag dit voorjaar is er op zondag 22 november 2015 voor de tweede keer speciaal voor alle gezinnen uit onze hele parochie een gezinsdag vol met activiteiten voor kinderen, jongeren en hun ouders. Het wordt een leuke dag van ontmoeting en verdieping. Omdat we die dag het hoogfeest van Christus Koning vieren is het thema van de dag: "Hoe royaal ben jij?"

De dag begint met een feestelijke familieviering met pastoor Van Klaveren om 11.00u in de H. Josephkerk (Aalberseplein) in Gouda. Daarna worden alle gezinnen uitgenodigd om gezamenlijk te lunchen en is er een activiteitenprogramma voor kleuters, kinderen (6+), tieners en volwassenen. Voor baby's zal er een crèche zijn. Het programma duurt tot 15.15u. De deelname aan deze dag is gratis en aanmelden is niet nodig.



Hemel en Aarde

Vraag aan ouders welke goede herinneren ze hebben aan het godsdienstonderwijs op school en de meeste beginnen over Bijbelverhalen. Die verhalen hebben zo'n eigen taal, sfeer en betekenis, dat ze je een leven lang bijblijven. Dat is nog steeds zo. De komende weken nemen we de kinderen mee in verhalen over koning David en daarna is het alweer tijd voor de verhalen over kerst.

De verhalen over David behoren tot de mooiste uit de Bijbel. Niet omdat David zo'n lieverdje was, hij had een ruig leven en deed dingen die niet door de beugel konden. Daar wordt het leven van David eigenlijk alleen maar rijker en boeiender van. Geen engeltje, maar wel een man naar Gods hart. David is nog een herdersjongen als hij door de profeet Samuel tot koning wordt gezalfd. Hij moet koning Saul opvolgen. David valt op als hij op een slagveld de reusachtige Goliath velt met een kiezel uit zijn slinger. Hij komt aan het hof van Saul en probeert hem met harpmuziek te kalmeren als Saul door duistere buien wordt overvallen. David sluit een diepe vriendschap met Jonathan, de zoon van Saul. Saul is grillig en jaloers op David. David vlucht en Saul jaagt hem op, door het hele land. Meer dan eens kan David Saul doden, maar dat doet hij niet. Als Saul sterft, volgt David hem op als koning. Het volk accepteert hem als een goede koning en onder leiding van David vormen de twaalf stammen van Israël voor het eerst een land. David maakt van Jeruzalem de hoofdstad. Maar het is niet eind-goed-al-goed. Zo komt Absalom, zijn zoon, tegen hem in opstand en komt op een tragische manier om het leven.

Al deze verhalen dragen een rijkdom in zich die we met kinderen gaan verkennen. We gaan het hebben over goede eigenschappen, over gezien worden, over wat muziek met je stemming doet. Over vriendschap. Over kwaad met goed vergelden. Over feesten, dansen en dichten.

Generaties later gaan Jozef en Maria naar Bethlehem, de stad waar alle nakomelingen van David zich verzamelen voor een volkstelling. Maria draagt Jezus, 'Davids Zoon, lang verwacht', zoals we nog steeds met kerst zingen. Ook een prachtig verhaal, dat we graag opnieuw met de kinderen beleven.

Gedichtje vrienden

*Vrienden ben je niet gewoon een beetje.
Vrienden ben je niet zo af en toe.
Of je echte vrienden bent, dat weet je.
Al kun je niet precies vertellen hoe.*

*Echte vrienden ben je niet voor even.
Echte vrienden ben je niet meteen.
Echte vrienden ben je voor het leven.
Echte vrienden ben je nooit alleen.*