

In deze nieuwsbrief

Pasen	p 1
Aanmelden	p 1
Geboren	p 1
Even voorstellen	p 1
Schoolvoetbaltoernooi	p 2
Kruisweg 12 april 2017	p 2
24 mei 2017 Sportdag	p 2
Groep 3 bezoekt ...	p 2
Vaderouderavond	p 3
Plein	p 3

Agenda

Komende week	
23 april	Heilige Communie gr. 4, Esmee, Bas en Hilde
24 april t/m 7 mei	Meivakantie
12 mei	Groep 3 poldersportdag
Belangrijke data	
15 mei	MR vergadering
16 mei	Gr. 5 excursie Muiderslot
17 mei	Gr. 6 excursie Ontdekhoek
18 mei	Gr. 8 fietsexamen
19 mei	Gr. 3+4 en gr. 5+6 fietsen op het plein

Jarigen

25 april	Joy	gr. 5
27 april	Tessa (5 jaar)	gr. 1-2 geel
27 april	Thijs (6 jaar)	gr. 1-2 oranje
27 april	Eline (11 jaar)	gr. 7
28 april	Mimi (10 jaar)	gr. 6
29 april	Daan (9 jaar)	gr. 5
1 mei	Safouane (5 jaar)	gr. 1-2 rood
1 mei	Kaya (10 jaar)	gr. 5
2 mei	Nina (10 jaar)	gr. 6
3 mei	Alisson (7 jaar)	gr. 3
5 mei	Iman (9 jaar)	gr. 4
6 mei	Bridget (7 jaar)	gr. 3
7 mei	Sepp (5 jaar)	gr. 1-2 geel

Van harte gefeliciteerd

Pasen

Afgelopen week vierden wij op school het paasfeest. Namens de hele school heeft een aantal kinderen van de Pax de bewoners van de Vijverhof een heel grote versierde paastak aangeboden. Alle kinderen hadden hiervoor in de groepen een ei versierd. De bewoners van de Vijverhof vonden de tak erg mooi. De tak kreeg een goede plaats in de hal.

Ook is er "groepsdoorbrekend" geknutseld in de groepen. U heeft vast het resultaat gezien!

De Ouderraad heeft woensdag 12 april een fantastisch ontbijt verzorgd. In de klassen hing een gezellige sfeer en het ontbijt was erg lekker!

Voor leuke foto's kunt u kijken op de website en/of Facebook!

Aanmelden

Wij zijn al druk bezig met de planning en bezetting voor volgend schooljaar. Wij willen u vragen om broertjes en/of zusjes die binnenkort 3 of 4 jaar worden op te komen geven.

Geboren

Amina uit groep 1-2 geel heeft een broertje gekregen.

Hartelijk gefeliciteerd.

Even voorstellen

Beste ouders,

Mijn naam is Peter-Paul le Conge Kleyn. Sommigen hebben mij al zien lopen. Ik ben sinds enkele weken stagiair van Chanine, omdat ik de opleiding tot schooldirecteur volg. Hiervoor werkte ik als remedial teacher en ondersteunde ik scholen met onderwijskundige problemen op het gebied van taal. Op de dinsdagen en donderdagen ben ik op school te vinden. Mijn passie is leren en dan vooral hoe kinderen leren. Mocht u vragen hebben, stel ze gerust.

Fijne vakantie en hartelijke groet, Peter-Paul.

Schoolvoetbaltoernooi 2107

Groep 5-6 heeft een week geleden een schoolvoetbal toernooi gespeeld in Berkel en Roderijs. Onze teamleden waren Romy, Chloë, Joy, Kaya, Safira, Nina, Fartun, Nisrine, Yasmine, Mirre, Wiktoria. We zijn 6^e geworden. We hebben 3 wedstrijden gewonnen en 2 wedstrijden verloren. In de laatste wedstrijd zaten we in de halve finale tegen Willibrord/Miland. Het was vooral spannend en super leuk, vooral de prijsuitreiking. Alleen was het irritant dat je niet met je voetbalschoenen naar de kantine mocht. Het was vooral irritant dat je maar met ze zevenen in het veld mocht, dus er er waren vier wissels. We gaan nog de school rond met de beker. Groetjes Romy en Chloë!

Kruisweg 12 april 2017

Groep 8 en 7 gingen naar de kerk om de kruisiging van Jezus te bekijken. Toen wij aankwamen werden wij hartelijk ontvangen en zijn wij opgesplitst in drie groepen. Vervolgens kregen wij dus een rondleiding door de kerk en de meneer van de kerk liet het verhaal van Pasen zien. Ze hadden het verhaal op veertien schilderijen laten zien. Daar kon je op zien hoe Jezus het kruis droeg naar de plek waar hij gekruisigd is. We waren dan ook erg onder de indruk van het verhaal

groep 8: Floor, Sonja en Tara

24 mei 2017 Sportdag

Wilt u deze dag alvast in de agenda noteren.....

Er komt nog een inschrijfformulier voor ouders die willen helpen, maar u kunt uw naam nu alvast doorgeven aan de leerkracht van de groep als u wilt helpen.

Groep 3 bezoekt de kinderboerderij en boekhandel Karssen





Vaderouderavond

Na een voorbereiding van een paar avonden met vier vaders, twee leerkrachten en de directie van de Pax Christischool was de avond eindelijk daar.

De vaders van de Pax Christischool waren uitgenodigd om eens met de mannen onder elkaar te praten over de school en alle schoolontwikkelingen.

Voordat de deuren open gingen stonden de vaders van de organisatie stiekem om de hoek te kijken naar de opkomst. Al snel konden ze ontspannen, want toen de deuren opengingen stroomden de vaders binnen. Het was een flinke opkomst.

De avond begon met een Kahoot. Een quiz met vragen over de school die de vaders met hun mobiel konden beantwoorden. Op het scherm in de klas konden de vaders hun score bijhouden, de strijd was losgebarsten!

De rest van de avond hebben de vaders zich gebogen over verschillende stellingen. Wat vinden vaders over hun aandeel in de school? Waar zouden ze meer kunnen of willen betekenen voor de school? Het onderwijs van nu spelen vaders daar een belangrijke rol in? Zomaar een paar vragen die deze avond voorbij kwamen. Dat was best even nadenken en discussiëren met elkaar, maar er zijn zeer waardevolle punten naar boven gekomen.

Om de vaders ook de gelegenheid te geven om even met elkaar bij te praten en te ontspannen kwamen er in de pauze pizza's en was er frisdrank.



U kunt wel raden, toen waren de vaders echt los. Het laatste deel van de avond is er van alles op papier gezet, zijn de ideeën verzameld en werden er al kleine plannetjes gemaakt.

Vaders van de Pax Christischool: wat een betrokkenheid, het was een geslaagde avond!

Plein

In de bijlage vindt u een posterpresentatie van hoe het nieuwe plein van de Pax eruit komt te zien.

De werkzaamheden starten in de week van 19 juni.