

## In deze nieuwsbrief

Even voorstellen	p 1+2
Nieuws van de MR	p 2
Kunstwerken groep 7	p 2
Het Romeinse schip	p 3

## Agenda

Komende week	
27 juni	Groep 7 tentoonstelling Evertshuis
30 juni	Groep 7 verjaardag juffen
Belangrijke data	
4 juli	Muscial groep 8
5 juli	Rapport mee
7 juli	Vakantie begint om 12.15 uur

## Jarigen

29 juni	Oussama (9 jaar)	gr. 5
1 juli	Aden (11 jaar)	gr. 6
1 juli	Mohamed (13 jaar)	gr. 8
2 juli	Josje (12 jaar)	gr. 8
2 juli	Esmee (9 jaar)	gr. 4
2 juli	Gaby (9 jaar)	gr. 5

**Van harte gefeliciteerd**

## Even voorstellen

Als nieuwe juf op de Pax Christi wil ik mij natuurlijk graag aan u voorstellen.

Mijn naam is Brigitte van den Bos en ik woon samen met mijn man en onze twee kinderen in Zevenhoven. Sinds 2005 ben ik werkzaam in het onderwijs en stond ik voor de klas in Uithoorn.

Naast lesgeven lees ik graag een boek en ook voetballen is iets wat ik erg graag doe.

Volgend schooljaar zal ik 3 dagen juf van groep 1-2 zijn.

Ik heb erg veel zin in het komende schooljaar en verheug me op de samenwerking met de kinderen, de ouders/verzorgers en mijn nieuwe collega's.



Na de zomervakantie zal ik een bekend, en hopelijk ook vertrouwd gezicht worden op de Pax Christi.

Ik ben Rianne Bosland, 12 jaar werkzaam in het onderwijs en daarvoor in het bedrijfsleven. Ik ben blij dat ik deze overstap destijds heb gemaakt. Ik geniet van het werken met kinderen en het opbouwen van een relatie met hen.

In mijn werk houd ik me, naast het lesgeven, graag bezig met ict ontwikkeling, hoogbegaafdheid en ouderbetrokkenheid.

Naast mijn werk heb ik veel andere interesses waaronder lezen, reizen, andere culturen en kunst.

Ik heb zin om aan de slag te gaan bij de Pax Christi. Uiteraard ga ik eerst de kinderen leren kennen maar ik hoop u als ouders ook snel te spreken.



Graag wil ik me langs deze weg aan u voorstellen. Mijn naam is Agnes Prins – van Dijk.

Ik ben 60 jaar jong en woon met mijn man Tom in Gouda. Ik ben moeder van twee volwassen kinderen en sinds eind maart grootmoeder van een kleindochter.

Momenteel ben ik werkzaam in groep 8 van de Gerardus Majella School in Reeuwijk-Brug. Hiervoor heb ik in Gouda in verschillende groepen lesgegeven in het reguliere - en speciaal basisonderwijs. Ik heb er erg veel zin in om komend schooljaar het team van de Pax Christischool te komen versterken als groepsleerkracht en taalcoördinator.



## Nieuws van de MR

Afgelopen maandag was de laatste MR vergadering van dit schooljaar. Wij hebben de groepsbezetting en het nieuwe MR reglement besproken. Wij hebben een vergaderschema gemaakt voor het volgende schooljaar.

Volgende week maandagavond nemen wij afscheid van Bianca Jacobs. Na een lange tijd in de MR gezeten te hebben gaat ze er nu mee stoppen. Wij willen Bianca bedanken voor haar inzet en positieve bijdrage voor de MR. Omdat er 4 ouders vertegenwoordigd waren in de MR blijven er nu 3 over en hoeven we dus niet op zoek naar een vervanger(ster) voor Bianca.

Wij willen iedereen alvast een fijne en zonnige vakantie toewensen.

## Kunstwerken groep 7 tentoongesteld in het Evertshuis

Enkele maanden geleden heeft groep 7 schilderles gehad van Harmen Kooistra. Na twee lessen en een afmaakles waren de resultaten heel goed geslaagd.

In de afgelopen tijd zijn alle werken opgehaald om tentoongesteld te worden in het Evertshuis.

Echt iedereen, dus alle ouders, opa's, oma's, vrienden en bekenden worden uitgenodigd om bij de opening van de tentoonstelling op dinsdag 27 juni op 19.00 uur aanwezig te zijn.



### Het Romeinse schip

Op vrijdag 25 juni kwam in groep 7 een meneer wat vertellen over de Romeinen langs de Rijn. Eerst kregen we heel wat belangrijke informatie over de Romeinen. We vonden het heel interessant. Hij vertelde over hoe de Romeinen leefden en over de schepen die opgegraven zijn. In totaal zijn er rond Bodegraven en Woerden ongeveer 19 schepen opgegraven. Nadat de meneer wat verteld had liepen we met de hele klas naar de brug in het centrum. Daar lag een oud Romeinse boot waar we met de klas even gingen varen. Tot de brug en weer terug. Onderweg ging een vrouw nog wat dingen over de boot en zo vertellen. Ze hadden daar boekjes met plaatjes waar ze ook nog dingen over ging vertellen. Zaterdag 26 juni kun je gratis een vaartochtje maken net als ons ze ging ook wat dingen vertellen. Het was heel leuk, en we hebben veel geleerd.

