

Nieuws van de directie

Heeft u ook zo genoten van de verhalen van het project "Fit & Fruitig"? Vermoeide koppies kwamen weer terug naar school, na een lesje spinning, zwemmen, hockey, zumba, tumblingbaan springen of stormbaan. De activiteiten die georganiseerd waren vonden de kinderen echt fantastisch. Wij gaan nog hardlopen en breakdancen, ja dat komt echt wel goed! Het was een geslaagde projectweek.

Natuurlijk profiteren wij de komende weken nog van het gratis fruit wat iedere woensdag, donderdag en vrijdag in de klas uitgedeeld wordt. Er was eerst wat tegenstand bij sommige kinderen en ouders. Misschien lusten mijn kinderen niet alles, juf ik eet geen schilletjes.....maar wij zien dat alle kinderen goed eten van alle soorten en inderdaad soms ruilen. Wij staan als school echt achter het fruitproject en zijn op dit moment aan het kijken hoe wij hier een doorgaande lijn in kunnen vinden. Wij moeten door met de gezonde leefstijl!

De ouderavond met de voedingsconsulent was niet zo druk bezocht, maar wel heel prettig en informatief. Gericht kijken naar de voedingsmiddelen die je koopt. Wat moet je wel niet doen om een chocoladereep te verbranden? Is snoep of chips altijd nodig of zijn er andere lekkere verstandige tussendoortjes? Laat die cola, sinas en pakjes limonade staan, kies eens voor water en leer de kinderen thee drinken.

Tijdens deze ouderavond hebben wij ook de verkeerssituatie rondom de school besproken. Er zijn aanvragen gedaan voor een parkeerverbod voor de school en versmallingen in de straat. Tevens is er een nieuw plan voor de fietseruitgang. Wij hopen hier snel iets over te horen.

Na een swingend en gezellig Carnaval zijn wij zijn aangekomen in de Vastentijd. U heeft de vastendoosjes al ontvangen. Ieder gezin één. Dit jaar staan de doosjes in teken van Ethiopië. In de klassen wordt hier ook aandacht aan besteed. Het echte vasten van vroeger zie je nu bijna niet meer, maar het is wel belangrijk om eens te minderen. Laat eens wat lekkers staan, kijk eens wat minder tv, denk eens wat vaker aan een ander die het moeilijk heeft. In de vastendoosjes kunnen de kinderen een bijdrage stoppen. Misschien een deel van het zakgeld of de kosten van de snoepzak die deze maand niet gekocht wordt. Wij hopen veel doosjes weer terug te krijgen, zodat tijdens de Palmzondagviering onze doosjes meegenomen worden naar de kerk. De vastendoosjes kunnen bij de leerkracht worden ingeleverd tot donderdag 29 maart a.s. Over Palmzondag leest u in deze maandbrief meer.

Zelf een beetje minder, een beetje meer voor een ander!

Saskia van den Akker
directeur

adres
Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

telefoonnummer
(0172) 613 405

faxnummer
(0172) 651 089

e-mail:
info.pax@degroeiling.nl

website
www.paxchristi-bodegraven.nl

maandbrief

Staken !?!?!?!?

Op dinsdag 6 maart gaan veel onderwijsinstellingen staken! Waarom? Misschien heeft u gehoord van de bezuinigingen op Passend Onderwijs?

Leraren en schoolleiders maken zich grote zorgen over de gevolgen van € 300 miljoen bezuiniging op Passend onderwijs. Op 6, 7 en 8 maart a.s. stemt de Tweede Kamer over de plannen voor Passend onderwijs en dus ook over de door het kabinet voorgestelde bezuiniging. Deze bezuiniging heeft tot gevolg dat klassen groter worden en dat kinderen niet meer de volledige zorg en aandacht kunnen krijgen die zij verdienen. Leraren moeten de onmogelijke keuze maken: aandacht voor leerlingen die extra zorg nodig hebben gaat ten koste van aandacht voor leerlingen die goed kunnen meekomen.

Onze kinderen mogen niet de dupe worden van deze maatregel. Er zijn door de vakbonden realistische alternatieven aan de minister aangereikt, maar die hadden tot nu toe nog geen resultaat. Er is ook een petitie tegen de bezuiniging, met 80.000 handtekeningen, overhandigd aan de Tweede Kamer. En er is een jaar geleden een manifestatie gehouden met ruim 10.000 aanwezigen, leraren, schoolleiders en ouders. Zij kwamen, vaak in hun vrije tijd, naar Nieuwegein om op te komen voor de belangen van onze kinderen.

De gezamenlijke onderwijsbonden hebben opgeroepen tot een staking op 6 maart in een ultieme poging om de minister en de Tweede Kamer op andere gedachten te brengen.

Een groot aantal scholen sluit de school op 6 maart. Wij doen dat niet in verband met organisatorische problemen. Maar wij willen ons wel laten horen.

Daarom vraag ik alle ouders om een handtekening te komen zetten op dinsdag 6 maart in de kuil. U moet als ouder laten weten dat u niet akkoord gaat met de bezuinigingen. Uw kind heeft recht op goed onderwijs en dat wordt de school wel heel erg moeilijk gemaakt met deze bezuinigingen.

In de kuil liggen de gehele dag grote vellen waarop u uw naam en handtekening mag/moet zetten. Tevens kunt u een opmerking maken over bijvoorbeeld uw zorg als de bezuinigingen in deze mate doorgezet wordt.

Wij zullen dit opsturen naar het Ministerie van Onderwijs. Zo willen wij toch een steentje bijdragen aan de grote stakingsactie. NEE tegen bezuinigingen!!!!!!

U komt toch ook? Wij rekenen op alle handtekeningen van onze ouders!

Met de kinderen zullen wij deze dag ook stil staan bij de staking en de reden van de staking. Mochten er nog ludieke acties volgen, dan hoort u dat van ons!



Nieuws van de vertrouwenspersonen

Wij vinden het belangrijk dat wij als school en gezin op één lijn zitten voor het begeleiden van de kinderen. Toch kan het gebeuren dat er een verschil van mening is of dat u meer uitleg wenst over bepaalde zaken. Als er een probleem is, bespreekt u dat natuurlijk eerst met de leerkracht en mocht u er niet uitkomen

met elkaar, dan kan de directie benaderd worden. Als er dan met elkaar nog niet tot een oplossing kan worden gekomen, kunt u contact opnemen met de contactpersonen van onze school. Als eerste is dat Leonie Lakerveld en als tweede Agaath Kraan. Zij zullen uw klacht niet zelf behandelen, maar u doorverwijzen naar de juiste persoon die uw klacht zal behandelen. Dit kan een vertrouwenspersoon zijn, de klachtencommissie of een andere gespecialiseerde instantie.

In de komende weken zal er in de klas aandacht worden besteed aan deze procedure door de leerkracht.

Hemel & Aarde

Kinderen in huis betekent meestal leven in de brouwerij. Ze komen thuis met verhalen, ze spelen, joelen en maken geluid. Het zal ongetwijfeld voorkomen dat u uw kinderen vraagt om even stil te zijn, bijvoorbeeld wanneer u in gesprek bent, een lastig klusje doet of wanneer u moe bent. Op plaatsen waar veel kinderen komen is het nooit echt stil. Ook in school is er veel leven. Een stille school heeft vakantie, maakt een toets of werkt heel stil zelfstandig. "Wees eens stil" is voor kinderen soms een commando of een gevoel van iets niet mogen.

In de lessen levensbeschouwing de komende weken zullen wij stilstaan bij stilte. Want 'stil' is niet alleen een commando. Stil worden kan ook voor aandacht zorgen, voor verwondering, betrokkenheid en attentie. Alle kinderen hebben behoefte aan een moment van stilte.

In de lessen gaan kinderen leren om stil te worden. Wij willen hen laten ervaren wat stilte kan doen en dat er dan veel te beleven is. Er zijn verschillende soorten van stil zijn. Mensen zoeken stilte om belangrijke beslissingen te nemen, even tot rust te komen, goed na te denken en soms om God te vinden in meditatie of gebed. Zulke verhalen lezen wij van de profeet Elia en van Jezus in de Bijbel. En ook de profeet Mohammed zocht de stilte en ontmoette er de engel Djibriel.



Over enkele weken is het Pasen. Ook van het verhaal van Jezus kun je stil worden. Traditioneel heet de zaterdag voor Pasen 'Stille Zaterdag'. De doodse stilte die volgt op het lijden en sterven van Jezus. Maar in diepe stilte wordt leven opnieuw gewekt. Op paasmorgen vindt Maria een leeg graf. Even is ze er stil van en dan is er de vreugde van Pasen. Ook dat willen wij met de kinderen vieren. Hierover krijgt u meer informatie via de paascommissie.

Palmpasen stokken

Op zondag 1 april is het Palmzondag, de zondag voor Pasen. Jezus komt op een ezel aan in Jeruzalem. De mensen langs de weg wuiven met palmtakken om hem te begroeten.

De parochie organiseert ieder jaar een middag dat kinderen een palmpasenstok mogen maken. Een van de tradities met Palmpasen is dat kinderen op palmzondagmorgen rondlopen met een palmpaasstok: een versierde stok in de vorm van een kruis, waaraan vruchten, slingers, en verschillende snoepjes hangen. Bovenop kraait een haantje van brood. Deze stokken worden in de gezinsviering van 1 april door de kinderen de kerk in gedragen, gewijd en worden daarna naar mensen gebracht die wel een aardigheidje kunnen gebruiken.

Op donderdag 29 maart nodigt de parochie alle kinderen uit om een palmpasenstok te komen maken op de Pax Christischool vanaf 15.30 uur. Een aanmeldingsstrookje vindt u in de Kiwi-krant die meegezonden is.

Tijdens het maken van deze palmpasenstokken worden opnames gemaakt door de RKK. Tijdens de tv-uitzending van de RKK op zondag 1 april worden beelden vertoond van de kinderen die een stok aan het versieren zijn.

De tv-gezinsviering van 1 april komt ook vanuit de Willibrorduskerk. Het zou erg leuk zijn als alle kinderen die een palmpasenstok hebben gemaakt ook meelopen in de optocht en dus aanwezig zijn in de gezinsviering om 10.30 uur.



Paascommissie

De exacte plannen rondom Pasen zijn nog niet bekend, maar wij willen u al wel laten weten dat er donderdag 5 april een continuooster wordt gehouden voor de gehele school. Er is dan les van 8.45 uur tot 14.15 uur, want wij gaan met elkaar genieten van een heerlijke paaslunch. Meer informatie volgt nog.

Luizen

Zoals gebruikelijk is er na de vakantie een luizencontrole geweest voor de gehele school en gelukkig is er geen enkele luis geconstateerd. De gehele school is LUIZENVRIJ.

Natuurlijk willen wij dit graag zo houden en dat betekent dat wij niet alleen aan u vragen om thuis uw kinderen regelmatig te controleren, maar dat wij ook op zoek zijn naar nieuwe luizenmoeders. In verband met het verlaten van school van groep 8 zal een aantal moeders volgend schooljaar niet meer komen

luizenpluizen.

Wilt u ons helpen met het belangrijke werk om onze school luizenvrij te houden? Het kost niet veel tijd, slechts 5x per jaar een halve ochtend, en u krijgt een gratis cursus aangeboden onder schooltijd.

Mocht u interesse hebben of meer informatie willen kunt u dit navragen bij juf Carla.

Open Podium

Op dinsdag 27 maart is er weer een open podium. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken. Rondom de kuil staan stoelen voor u klaar, waar u kunt plaatsnemen om lekker te gaan genieten van de optredens van uw kind(eren). Voor alle duidelijkheid: u mag alleen komen kijken naar het open podium waaraan de groep van uw kind deelneemt. Helaas kunnen jongere broertjes en zusjes niet komen kijken, omdat zij voor veel afleiding zouden kunnen zorgen. Hieronder de tijden wanneer de voorstellingen zullen zijn.

Om 13.30 uur zijn de volgende groepen aan de beurt: 1 B/P, 2, 4, 6-7 en 7.

Om 14.25 uur zijn de overige groepen aan de beurt: 1 L/P, 3, 5, 6 en 8.



Nieuwe leerlingen en verhuizende leerlingen

In de groep 1 B/P komen: Imran Bakkali, Ismail Benamar en Sanne Twaalfhoven.
In de groep van 1 L/P komen: Dewi Lakerveld en Romy Sietsma.

Veel plezier bij ons op school!

10 minuten gesprekken

Het staat natuurlijk al heel lang in uw agenda, want op de jaarkalender van school staan alle oudergesprekken genoemd. In week 12 zijn de 10 minuten gesprekken. Eigenlijk zijn het vorderingsgesprekken. U gaat in gesprek met de leerkracht en hoort welke vorderingen uw kind maakt. Als u een uitnodiging krijgt dan wordt u ook verwacht op dit gesprek. Wees echt op tijd, want als u te laat komt, heeft u nog maar weinig tijd over van de 10 minuten.

De meeste gesprekken gaan plaatsvinden op dinsdag en woensdag 20 en 21 maart. De indeling van de avond wordt maandag 5 maart gemaakt, dus u krijgt dinsdag een uitnodiging voor het gesprek met de juiste dag en tijd.

De ouders van groep 8 ontvangen hier een andere brief over met een andere opzet van de 10 minuten gesprekken.

Schoolfotograaf

Het is nog even weg, maar dan kunt u het alvast in uw agenda noteren. Maandag 14 en dinsdag 15 mei komt de schoolfotograaf. Dit jaar komt er een fotograaf die wij een aantal jaren geleden ook hadden: Made by Greet. Er zullen groepsfoto's gemaakt worden en natuurlijk individuele foto's. Daarnaast is er de mogelijkheid om na half 4 foto's te laten maken met broertjes/zusjes. Hiervoor zal na de mei-vakantie een intekenlijst worden opgehangen.

Nieuws van de kleuters

Na de vakantie zijn we gestart met het thema "Alles Groeit". De kinderen ontdekken hoe uit zaadjes planten groeien en hoe je deze verzorgt. Niet alleen de bloemen in de tuin komen uit zaden, maar ook het fruit en de groente die ze dagelijks eten. De kinderen gaan op onderzoek uit om erachter te komen hoe een zaadje een plantje wordt. In de lente komen de plantjes uit de grond. En hoe zit het eigenlijk met de boom die in de herfst al zijn blaadjes verloor? Is hij dood of komt het weer goed met deze boom in de lente? Een plantje begint klein en mensen en dieren ook. Wij komen uit een zaadje en een eitje, groeien en worden ouder. Hoe groeien wij eigenlijk? Hebben we net als planten ook zon en water nodig? De kinderen kijken terug op hun eigen babyperiode en gaan actief met zaden en plantjes aan het werk.

Naast het bovenstaande project, doen we ook mee aan een project van Kunst in uitvoering. Dit project heet "Toet op je Snoet". In dit project maken de kinderen kennis met een muziekinstrument, de sousafoon. De sousafoon wordt onderdeel na onderdeel in de klas gebracht aan de hand van een verhaal en met bijbehorende liedjes en arrangementen. De verschillende delen van het verhaal vormen aanleiding tot allerlei muzikale activiteiten zoals samen zingen, spelen en bewegen op muziek. Steeds klinkt daarbij de muziek van koperen blaasinstrumenten, waarbij de sousafoon thuishoort. Maandag 5 maart komt een vakdocent een gastles geven. De andere lessen geven de leerkrachten zelf in hun groep.

Dinsdag 20 en woensdag 21 maart worden de vorderingsgesprekken gehouden. Omdat wij dan nog maar net drie weken met de nieuwe kleutergroepen werken hebben wij besloten dat de gesprekken over de kinderen gedaan worden door de leerkrachten die zij voor de voorjaarsvakantie hadden. Juf Linda sluit aan bij de gesprekken van de kinderen van haar groep.

Volgende week krijgt u een uitnodiging voor een gesprek.

In de kleutergroep bij juf Berry en juf Paulien komt op de donderdagen een stagiaire. Zij heet Cordula Blommestein. Cordula zit in het eerste jaar van de Pabo. Volgende week heeft ze een stageweek en zal er dus elke dag zijn.



Versje van de maand:

Op een morgen zag ik in de tuin een piepklein plantje staan

Met een hele dunne stengel en twee kleine blaadjes eraan.

Het plantje kreeg water en groeide, het groeide en groeide en groeide,

Tot er op een mooie lentedag een bloemetje aan bloeide.

Nieuws van groep 6-7

Carnaval

We begonnen in de klas met vertellen wat we waren. Toen zei juf Ani dat we een carnivals naam voor de school moesten verzinnen in groepjes van vier. Juf Ani was er omdat juf Evelien ziek was. En dan werden er voorrondes gehouden in de klas en de beste naam mocht door naar de kuil want, daar waren ook alle namen van de andere winnaars en dan werd er door de jury beslist welke van de namen een beker wint. We gingen naar de kuil en keken naar acts want, iedere klas had twee acts. De jury mocht beslissen wie er won van alle acts daar had onze groep niet mee gewonnen maar, wel de leukste carnivals naam.

Groetjes Demi en Sabine



Carnaval

Het was heel leuk met carnaval Dennis, Cas, Max en Bram hadden een leuk dansje en Moha en Youssef hadden moppen.

We moesten een poster maken eerst hadden we ruzie over de naam, en de naam was verkleedfeest, we hadden eerst ballonnen met Ajax en PSV erop, daarna hadden we papieren ballonnen over de Ajax ballonnen geplakt met party en feest erop.

Sabine, Demi, Gina en Lianne hadden gewonnen met de poster ze hadden een beker gewonnen.

Sebastiaan!!! Gr 6/7

Klasseparty

We hadden een klasseparty gewonnen met de plusjes. Maar tegelijkertijd hadden we ook een afscheidsfeestje voor juf Linda. En dat was heel leuk want we hadden dan heel veel muziek. En we hadden heel veel eten en drinken dus dat was allemaal wel lekker. En er waren dan ook heel veel optredens tussendoor. Maar juffrouw Linda zelf was er maar een uurtje. Maar op de klasseparty was er ook een bar en daar mocht dan elk kwartier twee andere kinderen.

Groetjes, Max

Zaalvoetbaltoernooi

Op zaterdag 11 februari hadden groep 7/8 een zaalvoetbaltoernooi. Jesper, Yannick en Eric uit groep acht. Dennis, Wessel, Jasper en Moha uit groep zeven. Maar Eric kwam niet opdagen. Dus mocht Bram uit groep zes meedoen. Het Vogelnest uit Bodegraven werd eerste. We moesten gelijk de eerste wedstrijd tegen het Vogelnest. Die hadden we met 3-0 verloren. De volgende wedstrijd werd 1-1, we hadden wel goed gespeeld. De derde wedstrijd wonnen we met 1-0 (maar ik weet het niet zeker). De vierde wedstrijd wonnen we met 3-0. De laatste wedstrijd werd 1-1 of 0-0. Maar uiteindelijk werden we derde. En we kregen een beker en een certificaat. Want het was de finale.

Dennis groep 6/7

Nieuws van groep 7

Project: Fit en fruitig

Tuinkers planten

Nadat we de fruitspiesjes op hadden, gingen we tuinkers planten. De juf gaf iedereen een bekertje, die moest je door de midden knippen. Als je dat had gedaan, kreeg je geen aarde maar watjes. Ik had nooit gedacht dat dat zou werken. Daarna kregen we heel veel zaadjes. Die moest je natuurlijk daar in doen. Daarna moesten we ze water gaan geven. Niet te veel, maar ook niet te weinig. En dan moest je ze elke dag weer water geven. Je zag ze echt groeien. Tot woensdag toen kon je ze eten en mocht je hem mee naar huis nemen. Ik vond ze zelf niet zo lekker.

Van Senna



Scheurwerk

Op dinsdag en woensdag moesten we tijdschriften meenemen. Want we moesten uit de tijdschriften heel veel kleur scheuren. Omdat we met die stukken kleurtjes een fruit moesten maken op een schaal. Bijvoorbeeld: als je mandarijn wou, moest je stukjes oranje scheuren. Het was best moeilijk, maar ook heel leuk.

Van Angela

Sportactiviteit

Ik ging op donderdag spinnen. Dat is heel erg hard op een fiets rijden. Het was erg zwaar om dat te doen. Soms hadden we maar 30 seconde pauze. We gingen sporten in het Green Health Center. Dat was een mooie sporthal. Je kon er van alles doen. Dansen, hardlopen, spinnen zoals ik al zei. Het was kei gezellig. Dat hoort toch?

Van Nina

De zuivelsmaaktest

Op een dag kregen we bekertjes kaas, melk en boter en andere zuivelproducten voor ons neus. En een vel. Daarop stond: Wat denk je dat het is? Hoe ruikt het? Hoe smaakt het? Hoe voelt het in je mond? En vind je het lekker? Nou je moest

dus alles doen. Het was best moeilijk, want je had geen idee wat het was! Ik vond de Yoki drink het lekkerst!

Van Gaby

Ken je deze al quiz

Je moest in tweetallen gaan werken en dan moest je een groente mee nemen naar school, maar je mocht het niet zelf weten. De juf schreef het op een klein blaadje en gaf het aan je. Je moest dan voor de dinsdag een groente bij je hebben. Een week later deden we de quiz. De juf liet de groente zien en je moest toen raden wat dat was. Je schreef het dan op een blaadje. Dan moest je er ook nog een tekening van maken. Op de achterkant stonden groentes waar je uit mocht kiezen zodat het niet te moeilijk voor je werd. Het was erg leuk.

Van Sherry

Tumblingbaan springen

Woensdag hebben we tumblingbaan gesprongen. De juf die ons les gaf heette Elfrieda. Dat was een hele aardige juf. We moesten sprinten over de tumblingbaan. Eindelijk voelde ik me snel en het was echt heel erg super om te doen.

Van Thijs



Verjaardagen in maart 2012

01-03	Colin ten Brink	5 F/D
02-03	Yasmine Bouzlafa	1 L/P
03-03	Tristan Lansweers	5 F/D
07-03	Cas Verlaan	6-7 E/M
11-03	Jasper van Diemen	6-7 E/M
11-03	Romy Sietsma	1 B/P
12-03	Fathi Adan Farah	4 M/M
14-03	Edgar van Bemmelen	3 A/L
14-03	Sanne de Clonie Mac Lennan	2 M/J
15-03	Britt Vos	4 M/M
16-03	Sanne Twaalfhoven	1 L/P
17-03	Siem van Benthem	8 W/C
21-03	Dewi Lakerveld	1 B/P
24-03	Imran Bakkali	1 L/P
25-03	Ismail Benamar	1 L/P
27-03	Joey Lakerveld	6-7 E/M
27-03	Marius Burggraaff	5 F/D
28-03	Jet Bosman	5 F/D

Van harte gefeliciteerd en een heel gezellige dag!!



maart 2012 Pax Christischool

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Maandag 27	Maandag 5	Maandag 12	Maandag 19	Maandag 26
		Dans groep 5 t/m 8		MR-vergadering
Dinsdag 28	Dinsdag 6	Dinsdag 13	Dinsdag 20	Dinsdag 27
	Actie!! Kom uw handtekening zetten in de kuil Vergadering LeerlingenRaad Verkeersles groep 3-4-5-6	Dans groep 1 t/m 4	10-minuten gesprekken	Open Podium 13.30 uur: 1 B/P, 2, 4, 6-7 en 7 14.25 uur: 1 L/P, 3, 5, 6 en 8
Woensdag 29	Woensdag 7	Woensdag 14	Woensdag 21	Woensdag 28
			10-minuten gesprekken	
Donderdag 1	Donderdag 8	Donderdag 15	Donderdag 22	Donderdag 29
	Verkeersles groep 8	Rapport mee		Palmpasensterkken maken 15.30 uur
Vrijdag 2	Vrijdag 9	Vrijdag 16	Vrijdag 23	Vrijdag 30
Verkeersles groep 1 en 2		Vrije dag groep 1 t/m 6 Groep 7 en 8 continurooster		
Zaterdag 3	Zaterdag 10	Zaterdag 17	Zaterdag 24	Zaterdag 31
Zondag 4	Zondag 11	Zondag 18	Zondag 25	Zondag 1 april
Voorstelviering communicanten 9.00 uur				Palmzondag

