

Nieuws van de directie

Het is zo ver! Het schooljaar is voorbij. Wat gaat de tijd toch snel. Heeft u dat ook? Nu is het tijd om uit te rusten. De batterij weer op laden. IJsjes eten, zwemmen, fietsen, wandelen.....vakantie vieren!

De afgelopen weken waren druk en hectisch, maar ook zo ontzettend leuk. Verjaardagen van juffen en meesters, excursies, techniektoernooi....wij waren er maar druk mee en u misschien ook als hulp- en/of contactouder.

Woensdag 4 juli was een ware feestdag. Met flink kabaal werden Juf Elly, Juf Agaath, juf Marie-Jose, juf Lindi en meester Frans naar school gebracht. Daar stonden wij met alle kinderen met vlaggetjes te zwaaien en zongen wij een toepasselijk lied. De groepen 1 t/m 4 kregen een muzikale voorstelling van Ageeth de Haan; Post voor Simon. Zij hebben genoten. De groep 5 t/m 8 hebben later die ochtend een workshop gevolgd. Op het plein hebben wij de feestgangers nog eens toegezongen. Vele ouders zijn ook nog afscheid komen nemen van juf Elly en juf Agaath, dat gaf een warm gevoel. Het was een fantastische dag.

Juf Elly en juf Agaath hebben dan wel afscheid genomen, maar nog niet definitief hoor. Beide juffen komen na de zomervakantie nog op school. Zij wilden allebei nog erg graag met kinderen bezig zijn, want daar ligt hun hart!

Wij zijn heel blij dat wij Elly en Agaath nog vaak zullen zien komend schooljaar.

Op het moment van uitkomen van deze maandbrief is het nog steeds niet zeker of de school in Zwammerdam gaat sluiten. Wel weten wij dat 8 kinderen definitief gekozen hebben voor de Pax, ongeacht de uitspraak van de rechter. Het is voor ons een onzekere situatie. Leerkrachten weten niet goed waar zij aan toe zijn. Hoe ziet de groep er op 21 augustus uit? Hoeveel stoelen zet ik klaar? Wij hopen snel duidelijkheid te krijgen over de Zwanenburcht, want ook voor de ouders en kinderen van deze school is het een zeer vervelende situatie en zeker zo vlak voor de zomer. De wendag was een succes, van beide zijde klonken positieve reacties, dus daar zijn wij heel blij mee.

Ik wil u, de ouders, heel erg bedanken voor het mooie jaar. Het is snel gegaan en er heeft veel plaatsgevonden. Het gaat goed met de Pax en daar hebben wij met elkaar, leerkrachten, leerlingen en ouders, hard aan gewerkt. En wij gaan door!

Dinsdag 21 augustus om 8.30 uur zien wij elkaar op het grote plein. De start van een nieuw schooljaar: The Kick Off 2012-2013. Een nieuw schooljaar, met een nieuw concept! Het continurooster! Spannend en geweldig! Vergeet de boterham niet!

Vrijdagmorgen om 12.00 uur staan wij allen op het plein. Er zullen dansen gepresenteerd worden, wij zwaaien groep 8 uit (vergeet de zakdoekjes niet) en ik maak een nieuwe "zomeractie" bekend. Vorig jaar waren de foto's zo'n succes, dat er dit jaar een nieuw vervolg aan komt! Wees erbij!

Vrijdag 6 juli om 12.00 uur. Om 12.15 uur tellen wij af naar de vakantie!

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1.....

Fijne vakantie

Saskia

adres

Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

telefoonnummer

(0172) 613 405

faxnummer

(0172) 651 089

e-mail:

info.pax@degroeiling.nl

website

www.paxchristi-bodegraven.nl

maandbrief

Wie gaat waar heen?

De leerlingen die dit jaar naar het voortgezet onderwijs gaan, willen u graag laten weten naar welke school zij gaan. Hieronder vindt u een overzicht.

Scala College

Asma Achkif
Ikhran Ahrouch
Nabila Oualit
Jesper den Besten
Amina Hasanovic
Esmée Hulscher
Rowena Lansweers
Marloes van Lochem
Isabel Pinkse
Kim van Rijswijk
Yannick Saeijs
Kevin Schmidt
Marit Verkleij

Groene Hart

Maurice Baars
Casper Bakker
Thom Bakker
Siem van Benthem
Sophie van Dael
Hidde Jolink
Vincent Klinckenberg
Marianna van Leeuwen
Celine Nguyen
Bart Streng
Dennis Vega

Coornhert

Jhelisa de Lange

Kalsbeek

Dewi Bakker
Stein Knop
Roy Koenekoop
Jurje Mulckhuysse
Eric Paronjan
Kaylee Visser

Goudse Waarden

Lianne Beuk

Ashram College

Tim Keulen
Jurgen Zimmerman

Nieuws van de parochie

Het kinderkoor zoekt nieuwe leden.

Voor het volgend schooljaar kan het kinderkoor de "Kerkuilen" nieuwe leden goed gebruiken. Direct na de vakantie zullen we een ledenwerf actie op touw zetten, maar wellicht kunt u er met uw kind(eren) vast over nadenken of het niet iets voor hen is om bij het kinderkoor te komen. Het is een gezellige groep kinderen die met elkaar zo iets meenemen van het geloof, bovendien bent u als ouders zo ook veel meer betrokken bij de geloofsgemeenschap.

De eerstvolgende viering na de vakantie is op zondag 2 september om 11.00 uur, schrijf deze evt. vast in uw agenda!

Vriendelijke groet,
Lia Nottelman

Opgang na continurooster

Ouders die gebruik willen maken van de opvang van 14.30-15.30 uur kunnen dit nog doorgeven tot 1 augustus. Daarna kunnen wij de opvang gaan organiseren en realiseren.

Hulpouder bedankavond

Tijdens de hulpouder bedankavond hebben de leerkrachten alle aanwezig ouders toegezongen. Het ouder-bedanklied is op melodie van Rosanne van Nick en Simon.

*Ook dit jaar blijkt weer dat er heel veel ouders zijn
Waarop wij kunnen reek'nen en dat is best fijn.
Ja, de inzet waarmee u ons vaak verblijdt,
Willen wij liever, liever, liever, liever voor altijd.*

*Want gedurende het jaar, en geloof ons, 't is echt waar
Staan er altijd een paar voor ons klaar.
Ze zorgen dat wij extra dingen kunnen doen,
Dus wij koest'ren ons ouderlijk hulplegioen
Ohoho*

*Ook dit jaar blijkt weer dat er heel veel ouders zijn
Waarop wij kunnen reek'nen en dat is best fijn.
Ja, de inzet waarmee u ons vaak verblijdt,
Willen wij liever, liever, liever, liever voor altijd.*

*Het paasontbijt, het kerstfeest, de sportdag en het kamp
Zonder ouders is het nog maar de vraag.
Je moet er niet aan denken dat dat ooit gebeuren zal;
Wij zijn van u afhankelijk maar dat zijn we graag
Ohoho*

*Ook dit jaar blijkt weer dat er heel veel ouders zijn
Waarop wij kunnen reek'nen en dat is best fijn.
Ja, de inzet waarmee u ons vaak verblijdt,
Willen wij liever, liever, liever, liever voor altijd.*

*Ons loflied als teken van dankbaarheid,
Zonder u zijn we de wanhoop nabij.*

*Ook dit jaar blijkt weer dat er heel veel ouders zijn
Waarop wij kunnen reek'nen en dat is best fijn.
Ja, de inzet waarmee u ons vaak verblijdt,
Willen wij liever, liever, liever, liever voor altijd,
Willen wij liever, liever, liever, liever voor altijd,
Willen wij liever, liever, liever, liever voor altijd.*

Onder het genot van wat lekkers hebben wij ons kostelijk vermaakt met het spel "Ik Hou van (Holland) Hulpouder". Er werd zeer fanatiek gespeeld, maar gelukkig was er voor iedere deelnemers een mooie prijs. Marijke en Werner, bedankt voor de organisatie.



Nieuwe leerlingen en verhuizende leerlingen

Tristan Lansweers gaat naar de Speel- en Werkhoeve, omdat dat nu heel dicht bij zijn nieuwe huis is. Wij wensen Tristan veel plezier op zijn nieuwe school.

Na de vakantie beginnen bij ons op school: Esmee en Gaby van Bommel, Amin El Kadouri, Armin Pejcinovic, Jasmijn Gobel, Sytske en Wybren Puister, Jacco Adrichem, Layana El Hajjioui, Troy Tepper, Connor Braun, Sabrine Zaal en Remco van Veen.

Hartelijk welkom en wij wensen jullie veel plezier op de Pax Christischool.

Nieuws van de kleuters

Donderdag 5 juli krijgen de kinderen hun plakboek(en) mee naar huis. Oudste kleuters mogen ze houden, de andere kleuters nemen hun plakboek na de grote vakantie weer mee terug naar school.

Vrijdag 6 juli nemen juf Marja en Juf Jeannette aan het begin van de ochtend (8.45 uur) afscheid van de oudste kleuters. Ouders die hierbij willen zijn, zijn welkom.

Juf Linda viert donderdagmiddag haar afscheid met de kinderen. Vrijdag 6 juli kunnen ouders haar aan het eind van de ochtend gedag zeggen in haar klas.

Na deze laatste activiteiten kunnen wij terugkijken op een leuk schooljaar. Alle ouders die op de een of andere manier geholpen hebben willen wij nogmaals bedanken. Wij wensen ieder alvast een hele fijne en zonnige vakantie toe.



Nieuws van groep 6/7

Het zintuigenpad!?

Dinsdag 12 juni 2012 gingen wij naar een kinderboerderij in Gouda en het heet: Het Goudse Hofsteden, over een zintuigenpad! Ze bedoelen ermee dat proefjes gaat doen over: Zien, horen, voelen, proeven en ruiken. Je had ook een groepje van 4/5 kinderen. Als eerst deed ik een proefje over Zien. Je moest dan naar een kippen(tuin) waar kippen waren. Maar er stond ook een boom. In de boom zaten voorwerpen zoals: pakje wickey, wasknijper, een kapstok hanger en nog 7 andere voorwerpen. Toen gingen we naar een ander onderwerp en dat was:

horen. We moesten toen naar een bijentuin. We zagen toen een houten doosje waar bijen in zaten. We moesten er toen voorzichtig in kijken. Toen gingen we weer naar een ander onderwerp en dat was voelen. Je moest toen met z'n tweeën werken. Een iemand droeg een blinddoek en dan zocht je alvast naar een plant die de andere kind moest voelen. Je moest toen die kind met het blinddoek gaan leiden naar het plant en die moest zij/hij dan voelen. Toen gingen we weer naar een ander onderwerp en dat was: proeven. Je moest toen omstebeurt een soort plant gaan eten. Bijvoorbeeld: Knolselderij, selderij en nog een paar andere. En we moesten ook nog insecten gaan vangen. Met een speciaal blikje. Het was super leuk!!!

Sherry Sargany

Verjaardag: Gr. 7

Juf Leonie/ Juf Annemieke

Dinsdag 19 juni 2012 hadden groep 7 (wij dus) een verjaardag van onze juffen!

We gingen toen in de klas een quiz time spelen over de juffen. Je had 14 vragen. Ieder vraag ging over juf Leonie en juf Annemieke. Toen deden we nog bingo. Maar je kon ook dingen winnen zoals: potloden, heel veel gummen, 3 soorten stuitballen, een spaarpot, nagellak, en stiften. Dat was erg gezellig! Toen het 10:30 uur werd, gingen we naar het Reeuwijkse Hout!!!!!! Maar dan met de fiets. Onderweg hebben we veel dingen gezien en gekletst met elkaar. Toen we daar aankwamen, zag je gelijk een strandhuis en een hele grote meer. Iedereen trok gelijk haar/zijn zwemkleding aan en sprongen in het water of speelde met zand. We hadden gevoetbald, we hadden daar geluncht en nog veeeeel meer. Maar om 13:30 ongeveer was het voorbij. We gingen toen weer terug naar school met de fiets. Maar onderweg was er iets met Geroni. Zijn band was lek! We moesten toen ongeveer een kwartier wachten op Juf Colynda. Toen kwam ze met een (reddings) auto aan.

Het was toppie!!!!!!

Geschreven door: Sherry Sargany



Overblijf

Woensdag 4 juli hebben wij afscheid genomen van de “oude” overblijf. Met een groep overblijffouders zijn wij bij elkaar gekomen en hebben een leuke avond gehad. Een aantal overblijffouders gaat ons niet verlaten. Zij hebben aangegeven zich te willen inzetten voor de opvang tijdens de lunch en/of de opvang van 14.30-15.30 uur. Mocht u ook nog interesse hebben. Stuur dan een mail naar Saskia (opvang.pax@degroeiing.nl).

Verjaardagen in juli en augustus 2012

01-07	Aden Ahmed Mohamed	1 B/P
01-07	Loïs Jacob	6-7 E/M
01-07	Mohamed Ahmed Mohamed	3 A/L
02-07	Josje van der Kooij	3 A/L
03-07	Demi Rietbergen	6-7 E/M
03-07	Elfje Mos	2 M/J
05-07	Linde Horree	6 W/C
05-07	Yassine El Aoufi	2 M/J
06-07	Zakaria Ahrouch	1 B/P
07-07	Quinn Maassen	2 M/J
14-07	Hidde Jolink	8 W/C
15-07	Isa Jansen	6-7 E/M
16-07	Aliza Sargany	1 B/P
16-07	Amber Jansen	6 W/C
18-07	Atahan Kandemir	1 L/P
18-07	Emirhan Kandemir	1 B/P
18-07	Ilse Duthler	3 A/L
20-07	Milou Kwakkenbos	7 L/J
21-07	Izaura van IJperen	6 W/C
31-07	Maurice Baars	8 W/C
02-08	Dejana Evdjenic	5 F/D
03-08	Ghislain van Veldhuizen	7-8 E/M
08-08	Dejan Verschut	6 W/C
22-08	Bouke Schaap	4 M/M
30-08	Josefien Beuk	1- 2 M/J
30-08	Yousff Bakkali	7-8 E/M



Wij wensen jullie een fijne verjaardag!

FIJNE VAKANTIE