



Weekbrief

Schooljaar 2014-2015

week 7

Verjaardagen

Deze week zijn jarig:

10-02 Quinty Knikker (11 jaar)
10-02 Rishelle Appel (11 jaar)
12-02 Naomy van Vliet (7 jaar)
14-02 Lina Abarkan (7 jaar)

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Agenda

Maandag 09-02	
Dinsdag 10-02	
Woensdag 11-02	Studiedag leerkrachten alle kinderen vrij
Donderdag 12-02	
Vrijdag 13-02	carnavalsdisco
Zaterdag 14-02	
Zondag 15-02	
Maandag 16-02	

Carnaval

Vorige week heeft u een brief ontvangen met daarin het programma rondom carnaval. Wat hier niet vermeld stond, maar voor iedereen vast wel duidelijk is, is dat alle kinderen verkleed naar school mogen komen.

Regel van de week

We praten op een vriendelijke toon met en over elkaar.

Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden?
Dat stellen wij zeer op prijs.

Nieuw bij ons op school

In groep 1-2 M/P is gekomen Nassim Bouzlafa.

Veel plezier bij ons op school.

Oproep kinderstoel

Voor het werken met kleuters aan een hoge tafel ben ik op zoek naar een kinderstoel met hogere zitting en voetensteun.

Ik denk aan de bekende Triptrap stoel of eenzelfde model van een ander merk.

Een goede gesteunde houding is een voorwaarde voor een goede communicatie met de kleuter. Hierdoor kan er tijdens de logopedische screening of onderzoek met aandacht worden gewerkt.

Wie heeft zo'n stoel over en wil hem aan de school geven?

Graag contact opnemen met Anneke de Goede, logopedie GGDHM, mailadres: adegoede@ggdhm.nl of de directie van de school.

BRAVO

Vorige week hebben alle leerlingen de nieuwe brochure gekregen van het BRAVO project. Aanmelden kan alleen digitaal en kan tot 16 februari a.s.

Hemel en Aarde

In deze periode tot de voorjaarsvakantie gaan de lessen godsdienst/levensbeschouwing van onze methode Hemel en Aarde over het onderwerp Offer.

Dat klinkt misschien wat ouderwets. Toch zijn het boeiende lessen over geven, ontvangen en feestelijke rituelen.

Iedereen brengt wel eens een offer voor iemand anders. Een offer is een gift.

Als je veel voor iemand over hebt, dan geef je tijd, aandacht en energie en als het moet, offer je jezelf op. Die ander gaat dan even vóór.

Het is mooi dat mensen dat voor elkaar over kunnen hebben en het spreekt niet vanzelf.

Soms is het nog moeilijker om een gift van iemand te ontvangen dan om het te geven. We doppen graag onze boontjes. We vinden het vaak vervelend om afhankelijk te zijn van anderen. Eigenlijk is dat raar.

Want niemand kan zonder de hulp van anderen, we hebben elkaar nodig.

Het idee dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen geluk is mooi, als het goed gaat. Maar in niemands leven gaat het altijd alleen maar goed.

In bijna alle religies offeren mensen aan God of hun goden. In de lessen maken de kinderen kennis met uitbundige, ontroerende en feestelijke rituelen.

Ze komen uit de meest uiteenlopende tradities: indianen danken de aarde, hindoes maken een puja voor de godin van geluk, moslims danken Allah met een groot Offerfeest, boeddhisten oefenen in delen met het offerritueel, christenen herdenken in de mis het offer dat Christus bracht voor de mensen.

Overal op de wereld, in alle tijden, hebben mensen in offerrituelen hun vragen, hoop, angst, geluk en dankbaarheid getoond.

We proberen in onze lessen iets van die rituelen te ervaren.

We maken soms kleine rituelen met de kinderen, bijvoorbeeld door de aarde te bedanken voor al het goede dat ze geeft. Kinderen zullen het niet altijd precies kunnen uitleggen en navertellen wat ze gedaan hebben.

Toch denken we dat het goed is om die momenten samen te beleven. Je leert niet alleen door te denken met je hoofd, maar ook door te voelen met je hart en te doen met je handen.

De komende weken verkennen we met de kinderen dat je in het leven niet altijd alles in de hand hebt. We hebben elkaar soms nodig en brengen offers voor elkaar. En we danken de Eeuwige met offers, voor al het goede dat we zomaar krijgen. Ja, het is misschien wat ouderwets, een offer, maar het is een onderwerp vol mooie levenslessen.

Kijkje in de keuken groep 6

In vervolg op meester Werner mogen de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 6 op dinsdag 17 februari om 8.30 uur een les meemaken bij meester Frans. U bent van harte welkom!

Schaaktoernooi

Afgelopen zaterdag hebben Bastiaan uit groep 8 en Kuba uit groep 5 meegedaan aan het schaaktoernooi in de Rijngaarde. Zij hebben het heel goed gedaan. Bastiaan is 5^e geworden bij groep 7-8 en Kuba 21 bij groep 5-6.



Kijkje in de keuken bij meester Werner groep 5

Wat een grote groep ouders/verzorgers die bij meester Werner kwam kijken. Daar zijn wij heel blij mee.

Meester Werner heeft een rekenles gegeven en de ouders kregen hierbij ook de beurt.



Carnavalsnaam

Alle groepen hebben in de afgelopen weken een carnavalsnaam voor de Pax mogen verzinnen. Uiteindelijk heeft een Nancy uit groep 5 de leukste naam bedacht. Dinsdag 10 februari om 9 uur zal de carnavalsnaam van de Pax Christi onthuld worden door de groep van meester Werner.