



# Weekbrief

Schooljaar 2014-2015

week 11

## Verjaardagen

### Deze week zijn jarig:

11-03 Romy Sietsma (7 jaar)  
11-03 Stan van den Akker (5 jaar)  
12-03 Fathi Aden Farah (11 jaar)  
14-03 Edgar van Bommel (10 jaar)  
14-03 Sanne de Clonie Mac Lennan (9 jaar)  
15-03 Britt Vos (12 jaar)

**Gefeliciteerd en een fijne dag!**

## Vastenactie

Voor de vakantie heeft u een begeleidende brief ontvangen bij het vastendoosje. In deze brief staat dat het doosje al 29 februari ingeleverd moet worden. Dit maart 29 maart zijn. U kunt het doosje ook op school inleveren.

## Nieuw op school

In groep 1-2 bij juf Marja en juf Jeannette is Nicole Hanneman gestart en in groep 7 bij juf Colynda en juf Martine is Fardowso Mohamed Abdulle begonnen.

Veel plezier bij ons op school.

## Agenda

Maandag 09-03	
Dinsdag 10-03	
Woensdag 11-03	Luizencontrole
Donderdag 12-03	
Vrijdag 13-03	
Zaterdag 14-03	
Zondag 15-03	

## Luizencontrole

Aanstaande woensdag is er een grote luizencontrole voor de gehele school. Wilt u eraan denken om geen gel of vlechten bij uw kinderen in te doen. Dit scheelt heel veel tijd voor de luizenmoeders.

## Kijkje in de groep

Donderdag 19 maart a.s. mogen de ouders/verzorgers van groep 1-2 M/P in de groep komen kijken. U bent van harte welkom om 8.30 uur.

## Regel van de week

**We lopen rustig door de school en in de lokalen.**

Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden? Dat stellen wij zeer op prijs.

## Wit

De lessen godsdienst/levensbeschouwing van Hemel en Aarde gaan de komende periode over het onderwerp 'wit'.

Wit heeft een heel eigen sfeer en gevoel. Denk maar eens aan een ongerept sneeuwlandschap of aan schone, witte kleren. Wit roept het gevoel van nieuw, een nieuw begin, hoop en helderheid op. En ook iets van voorzichtigheid, stilte en inkeer.

In veel tradities heeft Wit een symbolische betekenis gekregen, in verhalen en rituelen. In Suriname zijn begrafenissen in het wit, omdat mensen hopen en vertrouwen dat het afscheid van dit leven het begin betekent van een heel ander bestaan. In de Bijbel staan dromen, die Johannes geschreven heeft, over een stralend witte stad van vrede. In de Chinese filosofie heeft wit iets te maken met afscheid nemen en loslaten. Bij het Joodse feest Jom Kipoer vieren mensen dat ze elkaar kunnen vergeven en samen een nieuw begin kunnen maken; daar horen witte kleren bij.

In allerlei culturen en tradities, vroeger en nu, geeft Wit uitdrukking aan een heel speciaal gevoel.

Met kinderen verkennen we de komende weken allerlei verhalen en gebruiken uit al die godsdiensten en culturen. Het optimistische gevoel van wit gaat zo misschien ook iets voor henzelf betekenen. Het zou fijn zijn als ze zelf ook voelen dat je altijd een nieuw begin kunt hebben, dat er altijd nieuwe kansen zijn.

Dat is ook wat we vieren met Pasen. Het paasverhaal vertelt ons dat Jezus opstond uit de dood en een nieuw begin maakte. Hoe moeilijk dat ook te begrijpen is, die optimistische boodschap vieren we graag!



## Nationale Pannenkoeken dag 2015

27 maart aanstaande is het nationale pannenkoeken dag! Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. De ouderraad heeft de koppen bij elkaar gestoken en.....?????

Wij gaan voor één middag van de Pax Christischool het grootste pannenkoekenrestaurant van Bodegraven maken.

Van 16:30 uur tot 18:30 uur is het restaurant geopend, met een Life Cooking buffet en een Rad van fortuin!

De verdere plannen worden nog uitgewerkt, maar wij kunnen dit natuurlijk niet zonder uw hulp!

- Wij zoeken ouders die vooraf pannenkoeken willen bakken ( pannenkoekenmix wordt aangeleverd)
- Ouders die kunnen helpen met opbouwen
- Ouders die kunnen helpen achter het Life Cooking buffet/bar
- Wij zoeken zes kookplaatjes
- En het liefst willen we het inrichten met tafels en bierbanken. Wie kan ons hieraan helpen?

U kunt zich aanmelden per email:  
[or.pax@degroeiling.nl](mailto:or.pax@degroeiling.nl)

U helpt toch zeker ook?????

Namens de ouderraad,

Pamela van der Winden en Femke Puister



