



Weekbrief

Schooljaar 2015-2016

week 38

Verjaardagen

Deze week zijn jarig:

14 sept. Nouara Ifrandi 6 jaar
15 sept. Ilona van den Hoek 8 jaar
18 sept. Rob Boor 12 jaar
20 sept. Manar Kuhich 7 jaar
20 sept. Abdessalam Oualit 9 jaar)

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Agenda

Maandag 14-09	
Dinsdag 15-09	Kijkje in de Keuken groep 6 8.30 uur
Woensdag 16-09	Kijkje in de Keuken Groep 1-2 P/J 8.30 uur Nacontrolle luizen gr. 3, 4 en 6
Donderdag 17-09	Kijkje in de Keuken groep 1-2 P/J 8.30 uur
Vrijdag 18-09	

Parkeren bij school

School is al weer een paar weken begonnen en nu het jammer genoeg minder goed weer begint te worden, vragen wij uw aandacht voor het parkeren rondom school.

Vlak voor de hoofdingang zijn geen officiële parkeerplaatsen. Wij verzoeken u dan ook om uw auto te plaatsen op de hiervoor bestemde parkeerplaatsen. Er zijn er meer dan voldoende in de directe omgeving.

Dit verbetert het zicht op de kinderen bij het uitgaan van school en vooral de veiligheid van uw kinderen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Afscheid Harry van de Kant

Vertrek voorzitter College van Bestuur.
De heer mr. Harry van de Kant neemt per 1 oktober 2015 afscheid als voorzitter College van Bestuur van De Groeiling.
Het voorzitterschap wordt voorlopig ingevuld door Els van Elderen. Inhoudelijk worden zijn portefeuilles over genomen door een interim bestuurder. Zijn naam is Rob Nieve. In de komende maanden wordt door de Raad van Toezicht een werving en selectieprocedure in gang gezet voor de opvolging van Harry.

Harry heeft na de fusie in 2009 tussen de stichting R.K.basisonderwijs De Groene Waarden en de stichting Regionaal Katholiek Schoolbestuur Gouda en omstreken (RKSG) vijf jaar leiding gegeven aan de organisatie en wordt nu voorzitter College van Bestuur van de Stichting Panta Rhei te Leidschendam/Voorburg.

Ter gelegenheid hiervan organiseert De Groeiling een afscheidsreceptie op 23 september van 15.30 tot 18.00 uur.
De receptie vindt plaats in
De Vliethoeve
Zuidzijde 101-102
2411 RW Bodegraven

Even voorstellen

Hallo allemaal,

Mijn naam is Mike Verhagen. Ik ben 22 jaar oud en kom uit Woerden. Na de zomervakantie ben ik begonnen aan het 3de leerjaar van de pabo op de Hogeschool Utrecht. Voordat ik met de pabo ben begonnen, heb ik de opleiding Sport en Bewegen afgerond op MBO niveau 4. Naast de pabo ben ik 4 keer in de week druk met voetbal. Ik voetbal in het eerste elftal van Sportlust'46. Naast school en voetbal, werk ik bij de voetbalschool van FC Utrecht.

Het komende jaar loop ik mijn stage op de Pax Christi. Het eerste half jaar in groep 4 en het tweede half jaar in de bovenbouw. Ik kom elke maandag, dinsdag en soms woensdag met veel plezier naar de Pax Christi toe en hoop er samen met iedereen een leuke en vooral leerzame periode van te maken.

Mike Verhagen



Regel van de week

We luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten.

Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden?
Dat stellen wij zeer op prijs.

Scholenvoetbaltoernooi

Groep 8 ging op 11 september naar het voetbaltoernooi bij Esto. De jongens gingen als eerste tegen de Willibrord, die verloren ze met 3-0. Daarna gingen ze tegen de Goede Herder, die wedstrijd hebben ze gelijk gespeeld. Daarna moesten ze tegen de Verhoef Rolmanschool, die wonnen we met 4-0 met gemak. Daarna gingen we door naar de halve finale. Toen gingen ze tegen de Speel en Werkhoeve, die speelde ze gelijk met 0-0. Toen gingen ze penalty's schieten, die wonnen ze met 4-3. Daarom gingen we naar de finale, die hebben ze helaas met 2-0 verloren. Alle spelers kregen een medaille met een zilver lint. Dat is het verhaal over het schoolvoetbaltoernooi van 2015. Met veel mooie goals hebben we onszelf overtroffen met het team dat veel kinderen die niet op voetbal zitten. Het was een leuk en gezellig toernooi en op naar de volgende!

Groet Sander en Matthijs

Op vrijdag 11 september hadden wij een schoolvoetbaltoernooi. Op de Estovelden. We gingen met de hele klas daar naar toe fietsen. Toen we daar aan kwamen zetten we onze fietsen neer en gingen de meisjes zich aankleden.

Toen ze waren aangekleed gingen ze zichzelf opwarmen. Toen begon de eerste wedstrijd tegen Willibrord Miland school, helaas hadden we die verloren met 1-0.

De tweede wedstrijd was gelijk daarna. Die wedstrijd moesten we tegen de Goede Herderschool, die hadden we gelijk gespeeld. En de derde wedstrijd was ook gelijk spel. We moesten het 1-0 maken zodat we door konden naar de halve finale, maar helaas is dat niet gebeurt. Het was heel gezellig en heel leuk om aan te moedigen.

Groetjes Yasmina